



ALLES UIT DE KAST

Na een druk seizoen voor Jochem en een drukke periode die komen gaat voor Willem, hadden The Jackal's dit keer een mini vakantie gepland om op de grote rivieren eens alles uit de kast te halen. Samen plezier beleven en leren van elkaar stond centraal.

LANGE DAGEN

Decor: Midden in het rivierengebied waar we 24 uur per dag -en dit vier dagen lang- op de boot moesten doorbrengen. Dat zijn nog eens lekkere lange dagen om van alles en nog wat te proberen. Tassen vol proviand en kunstaas moesten mee. Elk vak van de boot zat vol, of met eten dan wel met kunstaas.

Tijdens het kriebelen van de dag vertrokken we richting het onbekende. In de ochtend lag de nadruk op snoek, maar helaas verspeelde ik binnen een minuut een dikke meterbak en voor de rest wilde ze niet bijten. Eigenlijk ook wel goed, want het was eigenlijk te warm om te snoeken. Jochem ging aan de gang met Rapala DT 4 en 6 pluggen en maakte vele tientallen worpen per uur. Uiteindelijk ving hij zijn eerste dikke 40tiger op slechts anderhalve meter water. Ik ging zelf aan de gang met spinnerbaits en dit ging gelijk op, want ook op mijn kunstaas pakte een baars het kunstaas. Op de eerste dag vingen we tot 17.00 uur acht vissen. Daarna uren niets, maar we bleven zoeken en proberen.

WERPEN MET ZWARE JIGS

Na een lange dag hard werken en honderden keren inwerpen met cranks en spinnerbaits besloten we te verkassen. We zochten helder water op en met behulp van V tail 5 inch shads op

een jigkop van 28 gram begonnen we het talud af te werpen. Het was ongeveer vier meter diep aflopend naar zes meter. Het was een gekkenhuis! Elke inworp gebeurde er wel wat - een aanbeet, misser en gelukkig ook de nodige snoekbaarzen. De een na de andere snoekbaars konden we in



een rap tempo vangen. Na ongeveer een uur werden de aanbeten minder. We veranderde van werpgewicht, naar 18 gram, en uiteindelijk konden we er nog een aantal bij vangen. "Wat gebeurt hier..." riep Jochem! Nog nooit had hij zo veel snoekbaarzen en zo veel aanbeten gehad. Wat een beloning na een dag keihard vissen.

ROOFBLEI VOEDSELNIJD...

Na aankomst in de haven kookten we ons potje in de boot, even wassen en al snel lagen we in

ingezonden



de boot waar de visboot werd omgetoverd tot openlucht hotel. Heerlijk vielen we in slaap en zelfs tijdens onze welverdiende nachtrust kregen we nog aanbeten. De volgende ochtend werden we wakker door het prachtige geluid van de vele vogels langs het water. Opstaan, even naar de bakker, ontbijtje en gaan... Wederom eerst de ondiepe plekken afwerpen op zoek naar baars. Dit lukte aardig, want we vingden er al snel een aantal. Jochem pakte zijn PR, een magnifieke 51 hele centimeter lange baars. Een dergelijke vis waarvoor je keihard moet vissen is uiteindelijk het ultieme wat je mee kunt maken. Na deze vangst een aantal uren zonder beet. We besloten eerst even wat te koken aan boord en na deze maaltijd gingen we rond 17.00 weer verder. We kwamen op een stek waar een aardige trek stond. Ik weet niet waarom, maar ik monteerde een plugje en begon deze met een razend tempo binnen te draaien. Het ongelooflijke gebeurde opnieuw. BANG, BANG, BANG... elke inworp een roofblei. "Neeeeeee, wat is dit...!", riep Jochem! "Ze zijn weer los J", riep ik. De roofbleien maakten elkaar gek en wederom een uur lang volop beet en wel 20 roofbleien, met wederom een PR voor Jochem -een 65+ Aspius. Ik had zelf nog het geluk om ook een dikkerd te vangen. Gemiddeld waren de roofbleien zo'n 60 centimeter en enorm fel.

Na ruim twee uur viel de beet weg. Hetzelfde als de dag ervoor. Een raadsel, maar we waren op de juiste tijd op de juiste plaats aanwezig. Wat een bofkonten.

PRACHTIGE VISVAKANTIE IN EIGEN LAND

We hebben enorm genoten van het rivierengebied. We zijn overal heen gevaren en het was op momenten best taai. Desondanks hebben we een kleine honderd, ja jullie lezen het goed, vissen gevangen. Elke dag hadden we windkracht 4 á 5, maar dat weerhield ons er niet van om te gaan. We hebben ruim 100 uur bij elkaar doorgebracht en enorm genoten van dit Nederlandse avontuur. Een belevenis waar we



nog lang op terug zullen kijken en voor Jochem het begin van de vakantie en van mij het begin van een nieuw seizoen. The Jackkal's wensen jullie allen een fijne vakantie toe met veel visplezier.

Willem Stolk

